

"Wat moet ik zeggen?"

(gebed van Jezus, uit [Johannes 12](#))

Zomer 2019

Lieve mensen,

Had u dat verwacht? Dat Jezus een openlijke afweging maakt, voor Hij tot een besluit komt? U vindt dat in Johannes 12, [vers 27 en 28](#). Hij deed dat in de aanloop tot een gebed. In de hoop dat het ons helpt bij onze eigen gebeden, start elke gebedsbrief dit jaar met een gebed van Hem. Daarom deze keer dat moment dat zo cruciaal was dat Hij eerst zei: "*wat moet ik zeggen?*". Daarna meldde Hij wat Hij *niet* zou vragen en zo kwam Hij bij de kern van zijn gebed. Doordat Hij dat hardop deed neemt Hij ons mee in de ontwikkeling van zijn voornemen. Hij is open over dat proces, we mogen in zijn hart kijken. Laten we dus eens kijken wat er in Johannes 12 staat en uit dat gebed (zie onder) drie leerpunten meenemen.

Het was een spannende tijd, dat is zeker! Het lag al vast dat Jezus moest sterven, maar de kerkelijke overheid wilde nu ook Lazarus uit de weg te ruimen, want hij was door Jezus opgewekt en de priesters vreesden voor hun invloed op de mensen (vs. 10). "*De hele wereld liep achter Hem aan*" (vs. 19). En nu komt dat moment dat enkele Grieken Jezus willen zien – *mensen van buiten komen er nu bij!* Andreas wil hen bij Jezus introduceren en dat is opmerkelijk, hij had ook Petrus ooit bij Jezus gebracht... Jezus reageert: *dit is het uur* – wij zouden zeggen: *dit is het moment*. Dat blijkt ook, want zijn Vader reageert zelf – net als bij de doop in de Jordaan – hoorbaar! Dat bewijst dat dit verzoek inderdaad cruciaal was.

Daarna zegt Jezus tegen de mensen die dat hoorden dat die stem voor hén bedoeld was. Jezus wijst op de manier waarop Hij zal sterven en met welk doel. Kennelijk ook voor die Grieken, want Hij zegt: "als ik van de aarde omhoog geheven ben, zal ik allen tot mij trekken" (vs. 32). Dat verstaan ze goed, want ze zeggen dat dat niet met de Messias kan gebeuren, die moest immers voor eeuwig blijven! Maar Jezus wist hoe Hij moest omgaan met mensen die andere belangen voorop stellen dan Hij. Hij komt met een oproep tot geloof (vs. 36). Hij wil dat ze kinderen van het licht worden en zullen aanvaarden dat de Vader Hem zendt. Die oproep geldt natuurlijk ook voor ons; is dat niet de kern van ons geloof?

Daarom wil ik ook leren van hōe Jezus hier bidt.

Na dat korte: "wat moet ik zeggen?" vraagt Jezus zich af of Hij moet vragen om een uitredding en kiest dan voor het tegendeel. Kijk maar: Hij zegt eerst "Vader verlos mij uit deze ure", constateert dan "maar daartoe ben ik juist tot hier gekomen" en vraagt dan: "*Vader, verheerlijk uw naam*" (herkent u dat Hij zo uitkomt bij de eerste regel van het "Onze Vader"?). En God antwoordt: "dat deed ik en dat zal ik doen".



1 Dit laat zien dat we ook wel zoekend kunnen bidden. Zoekend, niet omdat we het spoor bijster zijn, maar omdat we in dat zoeken met ons leven antwoorden op wat de Vader ons aanbiedt.

2 Als je dan – zoals Jezus hier – voor een grote uitdaging staat, kun je ook wel hardop bidden, net als Hij. Dan betrekken we de mensen uit onze omgeving daarbij. Als zij dat gebed horen krijgen ze deel aan het proces dat we zelf doormaken.

3 Mogelijk wordt deze zomer een mooie tijd tot ontspanning en met bezinning voor de komende maanden. Laten we dan vooral blijven bidden dat de Heer ons daarin de weg zal wijzen.

Laten we Jezus volgen en doen zoals Hij.

Concrete dank- en gebedspunten

Laten we eerst weer zoeken naar dat gebed waar Jezus op uitkwam "Vader, verheerlijk uw naam". Het helpt om eerst aandacht te geven in aanbidding: "[wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien](#)". Misschien was het gebed hierboven óók een offer van lof. De Vader antwoordde!

- Mogelijk helpt een psalm u of wilt u stil naar buiten kijken en uw hart verruimen. Aanbid Hem.
- Als er zorgen opkomen, meldt dat dan rustig kort bij uw Heer, om terug te keren naar die lof.
- Vraag om zijn Heilige Geest, dat Hij u zijn prioriteiten openbaart op de tijd die Hij bepaalt.
- Bid dat ook voor mensen [in de politiek](#), velen hebben nu reces en ook zij behoeven Gods leiding.

Klimaatakkoord in Nederland

We weten dat wij de wereld niet kunnen redden, we zijn wel geroepen om goede rentmeesters te zijn. We weten dat de Heer regeert: "Door uw adem komt alles tot leven. U maakt de hele aarde nieuw" (Psalm 104 [vers 30](#)). Dat de regering nu een klimaatakkoord heeft, is een uiting van goede zorg voor die kwetsbare schepping van Hem. Het akkoord is ambitieus, maar houdt wel rekening met de draagkracht van gewone gezinnen. Onze website vertelt er nog meer over op een overzichtelijke "[doorklikpagina](#)".

- Dank de Heer dat hij het leven garandeert, dat Hij voor ons zorgt, dat Hij zijn aarde bewaart.
- Bid dat het deel dat Hij aan mensen heeft uitbesteed goed verzorgd wordt. Bid om daadkracht.
- Dank dat de regering tot overeenstemming kwam en bid om een zegen over de uitvoering.

Jerusalem Prayer Breakfast in de Ridderzaal



Op deze foto ziet u Eppo Bruins in de Ridderzaal. De gastheer was staatssecretaris Paul Blokhuis. Maar belangrijker nog was dat de 81-jarige rabbijn Vorst ook sprak. Als kleuter moest hij van Westerbork naar Duitsland reizen en hij zag zijn moeder sterven in een veewagon, want de joden werden tegen het einde van de oorlog van hot naar her vervoerd. Het was een bijeenkomst om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, deze keer voor het eerst ook zo in Den Haag. Een kort en mooi verslag vindt u [hier](#).

- Dank dat God altijd voor een nieuw begin zorgt. Ook na die afschuwelijke strijd tegen zijn volk.
- Bid voor het contact tussen volken en regeringen en bid dat God de rol die Israël heeft zegent.
- Aanbid de Heer als de Koning van de vrede, want Hij is het die de wereldgeschiedenis leidt.

Ik wens u tot slot heel gezegende zomerdagen toe.

Met een hartelijke groet,
Kees Sinke

gebedscoördinator ChristenUnie

www.christenunie.nl/gebed