

*Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde,
onderwerp u, toon de HEER uw ontzag*

Lieve mensen,

Dit kleine stukje uit [Psalm 2](#) vind ik tegenwoordig een van de meest intrigerende boodschappen als het gaat om christelijke politiek. Hier worden machthebbers aangesproken. Machthebbers van volken, blijkt uit het begin van deze psalm. Het waren volken die zich verzetten – maar de Here lacht erom. Hij spot met hun koningen en zegt meteen daarna dat Hij een eigen koning heeft. Laten ze die maar eren! Daarachter staat: “Kus de Zoon”. In het christelijke geloof is dat eer geven aan de Zoon van God.

In de vorige eeuwen lag dit allemaal heel voor de hand. De Europese koningen waren een beetje “schipper naast God op hun schip”. Ze wisten eigenlijk best met Wie ze rekening moesten houden. Nu lijkt dat anders, want als iemand nu premier is, is hij of zij dat van het hele volk en niet iedere burger gelooft in God, dus... moet hij of zij dan *namens* zijn ongelovige burgers eer aan God gaan geven?

Een overheid doet dat niet *namens* zijn burgers, *wat* een machthebber zo doet, doet hij (of zij) *zelf*. Hij *kan* erkennen dat hij voor het vinden en toepassen van een goed beleid van goede hulp afhankelijk is. Hij *mag* zeggen: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”... een publiek gebed dat de Eeuwige eer geeft.

In Nederland kan elk Raadslid zó haar of zijn taak beginnen. Je dient het publiek belang niet zomaar, maar als een integer persoon, die zich helemaal inzet, inclusief een *expliciet* levensbesef dat jou moed en richting geeft. Zo maak je de bron van jouw betrouwbaarheid als christenpoliticus meteen concreet. En voor de anderen – die anders geloven – is wat je doet een impliciet appel. Zij weten: in deze raad, in dit college zijn mensen die rekening houden met God en daarvoor uitkomen.

Zo zijn deze raadsleden reeds door hun eerste officiële woorden de ambassadeurs van Psalm 2.

Gebedspunten

Vernieuwing Gemeenteraden

Binnen een maand is het zover. U mag gaan stemmen, sommige mensen komen opnieuw in de Raad, anderen worden vervangen. Daarna collegeonderhandelingen: is er een meerderheid in de raad die samen de wethouders kan leveren? Ze kiezen niet de machthebbers van Psalm 2, maar toch wel de mensen die in de komende vier jaar als het ware het verkeer in uw gemeente regelen. We kunnen bidden om godvrezende mensen; doortastend, betrouwbaar, die zich niet laten omkopen, want ook Mozes had zulke mensen nodig en uiteindelijk koos hij mannen die in ieder geval [doortastend](#) waren.

- o Bid om wijsheid bij de kiezers, dat zij zich niet laten ‘omkopen’ door een te groot eigenbelang
- o Bid om transparantie bij de campagnes, opdat de kiezers met vertrouwen goed kunnen kiezen
- o Bid ook met het oog op de onderhandelingen straks; dat er een doortastende beleid kan komen

De campagnes van de ChristenUnie

Het grote voorrecht van een partij als de ChristenUnie is dat we in een land met zeer veel levensbeschouwingen toch een aantal bekwame mensen naar voren kunnen schuiven die samen wel de intentie hebben om hun eigen werk te doen in de afhankelijkheid die Psalm 2 van ons vraagt. Ze kunnen zich profileren met een goed program en met een hart voor dat wat er speelt in [uw gemeente](#).

- o Dank voor de functionele godsdienstvrijheid: dat christenen zich politiek *kunnen* organiseren
- o Dank voor onze grote inzet in 190 gemeentes en zegen deze campagnes met enthousiasme
- o Bid voor de financiën, bid om mensen die helpen, vraag om vruchtbare contacten en evenementen

Bidden tegen de willekeur van dictaturen

Ook een democratie kan tot willekeur vervallen en in haar regels alleen nog op de meerderheid letten, maar bij een dictatuur is dat meestal allemaal veel schrijnender. Meer mensen worden benadeeld, vaak met geweld en zonder dat de overheid dat tegen staat; dan blijken machthebbers partijdig. Het troost mij dat ik weet dat de Heer hen uitticht en de geschiedenis leidt tot de komst van zijn Zoon. Tot die tijd blijven we bidden voor onze medemensen. Dat God in zijn genade nu al iets van de komende vrede zal laten doorwerken in de landen die zo zuchten onder het machtsmisbruik van hun leiders.

- o Bid voor de Oekraïne. Bid voor de mensen die om hun doden rouwen. Bid hen hoop toe.
- o Bid voor Egypte. Bid voor de komende nieuwe regering. Bid voor herbouw van verbrande kerken.
- o Bid voor Noord-Korea. Bid tegen de massale uitbuiting van het eigen volk. Vraag om vernieuwing.
- o Dank voor de ambassadeurs van God aldaar, de christenen die hun Koning, Jezus, trouw blijven.

Niet criminele illegalen

De strafbaarstelling van illegaliteit [ontpopte](#) zich het afgelopen jaar tot het meest omstreden plan binnen de coalitie van VVD en PvdA. Ook daarbuiten is dit een uiterst principiële punt.

Toen ik tien of elf was bouwde onze gemeente een nieuwe kerk. Op een stille zaterdag is mijn vader toen (samen met mij) het terrein op gegaan, om te zien wat het zou worden. Dat was natuurlijk tegen de regels, *als* de bouwmeester ons had gezien had hij ons weggestuurd! En dan natuurlijk wel door de poort, niet door het gat in het hek. Ben ik om die reden een misdadiger geworden? Een crimineel?

De ChristenUnie wil dat illegalen in Nederland “door de poort” uit het land worden gezet. Niet als misdadigers. Met goede papieren. Sommigen kwamen omdat hun land in oorlog was en zij zijn geen criminelen omdat ze terug moeten en nog niet kunnen. De menselijke maat moet gehandhaafd blijven!

Wil je in de politiek je standpunt goed naar voren brengen, dan moet je helder spreken op de juiste tijd, anders wordt je nauwelijks gehoord. Ik werd verrast door het punt dat Arie Slob gisteravond maakte. Kennelijk is het nu de tijd. Als u het interview bij [Eén op Eén](#) terug luistert merkt u wel waarom. Het gaat om een mensvisie. Laten we het niet “zuur” noemen als we kinderen kansen geven.

Wat zijn de goede gebedspunten hierbij? Ik dank tijdens zo'n interview voor de goede kansen en bid dat de woordvoerder zijn boodschap recht toe recht aan, klip en klaar voor het voetlicht brengen kan. Is het punt gemaakt dan gaat mijn aandacht opnieuw naar de mensen om wie het gaat. Komen zij tot hun recht? Hier dus de mensen die terug moeten op den duur, de uitvoerders van het uitzetbeleid, alle burgers die bijvoorbeeld kleding geven aan illegalen en natuurlijk de regering die het beleid maakt.

- o Bid en dank voor de beleidsmakers, voor minister Teeven en voor Arie Slob die nu in oppositie is
- o Bid voor de menselijke maat, dat mensen recht wordt gedaan, ook als ze uitgezet moeten worden
- o Bid voor eerlijke barmhartigheid, dat het niet strafbaar wordt om een illegaal simpele hulp te geven

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

De internetversie van deze gebedsbrief vindt u onder www.christenunie.nl/gebed

Als u die opent op uw computer kunt u voor meer informatie op alle onderstreepte gedeeltes klikken