

*en hun stem werd gehoord, want hun gebed steeg op tot in Gods heilige woning, de hemel.*  
[2 Kronieken 30:27](#)

Lieve mensen,

Het Oude Testament vertolkt een diep besef van tijd. Waar in een videoclip elke verbetering zó kort kan worden samengevat, dat het in een “split second” plaats vindt, laat het Hebreeuwse Testament ons weten dat goede processen tijd vragen.

Toen Hizkia koning werd, was het land in een diepe crisis over verkeerde prioriteiten. Die werden in die tijd heel concreet uitgedrukt door symbolen waar men zich aan overgaf. Hizkia maakte een nieuw begin. De mensen konden God weer dienen en hij zorgde dat de mensen God weer de eer konden geven zoals dat toen gepast was: hij liet de poorten van de tempel openen. De mensen moesten zelf ook open gaan, te beginnen met degenen die de tempeldienst leiden: de priesters.

Als u 2 Kronieken 29 en 30 leest, ziet u dat het uitmondde in een geweldig feest. De climax ligt in het zinnetje hierboven. De priesters deden voorbede en dat gebed kwam tot zijn doel. De lijn naar boven ligt open; het gebed komt tot in de hemel, bij God. Dat lijkt eenvoudig, maar daar gingen wel twee maanden met intensieve gebeurtenissen aan vooraf.

Eerst werden de niet passende, verkeerde dingen uit de tempel weggehaald; dat duurde twee weken. Toen werden er nieuwe offers gebracht – een verootmoediging voor God. De aanwezigen werden er heel erg blij van, zo’n snelle reformatie hadden ze niet verwacht (30:36). Volgens de kalender moest men meteen daarna het Pascha vieren, maar het volk was er niet klaar voor. In goed overleg stelde men dat toen een maand uit. Zo kon in de zevende week het Paasfeest gevierd worden. Hieruit blijkt dat toewijding tijd vraagt. Die tijd was niet in acht genomen en de priesters konden hun werk dus niet goed doen. Men had zich niet geheiligd. De stamgenoten van de priesters wel: dat waren de Levieten en zij sprongen bij. Het was een nieuw begin en daarmee anders dan anders. Pas in de achtste week was iedereen er klaar voor. Dat werd een feest zoals in geen tijden gevierd was, al sinds Salomo’s tijd niet meer en de vreugde was overweldigend.

Wat doen we daar vandaag mee? Als we tijd vrijmaken voor gebed, laten we dan volhouden! Als u verlangt dat er veranderingen komen, blijf dan bij de Heer aankloppen. Iedereen weet dat alles tijd kost, en dat geldt ook voor de situaties waar u voorbede voor doet. Het is net als met advent: het duurt nog even voor het Kerst is, maar we kunnen ons er nu al op gaan instellen. Dankbaar erkennen dat het Kind dat eens geboren werd, de Zoon is die er voor zorgt dat onze gebeden helemaal tot in Gods heilige woning komen. Als we bidden, laten we dan bidden in Jezus naam.

### **Gebedspunten voor deze maand**

#### **Campagneteams**

Nog vier maanden dan is het 19 maart. De ChristenUnie wil in [187 gemeenten](#) meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Kiezen is communiceren. Het komt er daarom echt op aan hoe een beoogde fractie met haar achterban communiceert. Het campagneteam vervult daarbij een sleutelrol. Het is erg belangrijk dat er genoeg bekwame mensen in het team mee kunnen doen.

- dank voor enthousiasme, dat mensen zich willen inzetten voor christelijke politiek
- bid voor de campagneleiders en voor geschikte mensen in de teams
- bid ook voor de kandidaten op de kieslijst en voor wijsheid bij verkiezingsprogramma

## Uniecongres en veranderingen

Op dit moment is de landelijke ChristenUnie geen gewone ledenpartij. In de ChristenUnie kunnen mensen nu alleen maar lid zijn van een *plaatselijke* kiesvereniging. Die kiesvereniging is lid van de ChristenUnie, het individuele lid niet. Op het komende [congres](#) mogen vertegenwoordigers van de kiesverenigingen het plan bespreken waarmee dit kan veranderen. Gaan de plannen door dan zijn mensen niet alleen lid van een lokale kiesvereniging, maar tegelijkertijd ook van de landelijke ChristenUnie.

- dank voor de vrijheid, dat christenen met elkaar een bloeiende partij in stand kunnen houden
- bid om een gezegend congres, voor vaardige besluiten en dat we elkaar versterken mogen.

## Meewerken aan het landsbestuur

Deze herfst sloot men het herfstakkoord. Graag haal ik enkele woorden aan waarmee Arie Slob dat overleg was ingegaan: “de weg uit de crisis ligt niet in verdeeldheid, maar in eensgezindheid, niet in terugzakken en elkaar de put in praten, maar in aanpakken — de spade in de grond — en niet in populisme, maar in realisme. We moeten met elkaar weer op zoek naar gedeelde wijsheid en bezieling.” Bij de [bespreking](#) zei hij: “Ik weet wel dat wij, kijkend naar het kabinetsbeleid, de houding hadden om echt een en ander te doen op het gebied van gezinnen en het Belastingplan” Zodoende werden de lasten voor arbeid op een ongelooflijke manier verlaagd: “er zal 1,8 miljard euro voor de verlaging van de lasten voor arbeid in 2014 in het Belastingplan terecht komen”.

- dank voor plannen die gezinnen ruimte geven en werkgelegenheid effectief ondersteunen
- bid voor Arie en zijn team; soms is het roeien tegen de tijdsgeest in, dat vraagt veel energie

## ChristenUnie blij met financiële ondersteuning SchuldHulpMaatje

Het initiatief SchuldHulpMaatje van kerken en maatschappelijke organisaties zal volgend jaar ruim 150.000 euro aan financiële ondersteuning ontvangen van de overheid. SchuldHulpMaatjes zijn vrijwilligers die mensen helpen bij het orde op brengen van hun administratie en financiën. Tweede Kamerlid Carola Schouten is blij dat, mede op haar aandringen, vrijwilligers van SchuldHulpMaatje hun werk kunnen blijven voortzetten met middelen uit het armoedebudget. (vgl. het nieuwsbericht van 18 november op de [site](#) van de ChristenUnie).

- dank dat de fractie zo bijdraagt aan de inrichting van het land - en voor als die vrijwilligers!
- bid voor degen die hiermee geholpen moeten worden of anderszins in financiële nood zijn

## Bestuurlijke betrokkenheid bij de eigen regionale omgeving

Wat kun je als gelovige zeggen over waterschappen? Dan denk ik eerst aan al die duizenden kilometers die Abraham en Jezus in hun eigen land te voet aflegden. Zouden zij een goede leefomgeving niet belangrijk hebben gevonden? Voor een goed beheer houdt men in Nederland rekening met het stroomgebied van elke rivier, daarom hebben wij waterschappen. In Oost-Nederland komt er een nieuw waterschap: “[Vechtstromen](#)” dat is voor de stroomgebieden van Regge, Dinkel en Vecht. Daartoe kan men rond Emmen, Ommen en Enschede tot 28 november stemmen. Natuurlijk doet de ChristenUnie mee, beslist! Net als bij gemeenteraden: in [Alphen aan den Rijn](#), [Leeuwarden](#), [Heerenveen](#) en [De Fryske Marren](#) was de uitslag voor de ChristenUnie mooi stabiel.

- dank voor bestuurders die in alle waterschappen goede afwegingen willen maken
- bid voor besef van verantwoordelijkheid en concreet nu ook voor deze verkiezingen
- bid voor het bestuur van de nieuw gevormde gemeenten en voor uw eigen gemeentebestuur

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke

Gebedscoördinator ChristenUnie

**De internetversie van deze gebedsbrief vindt u onder [www.christenunie.nl/gebed](http://www.christenunie.nl/gebed)**

Als u die opent op uw computer kunt u voor meer informatie op alle onderstreepte gedeelten klikken